

# Kruispunt door de Week 2024/2025



**H**et programma van **Kruispunt door de Week 2024/ 2025** biedt een gevarieerd aanbod van activiteiten voor jong en ouder, gericht op verdieping, ontmoeting of gewoon samen iets doen. Of je wel of geen lid bent van Het Kruispunt, uit Prinsenbeek komt of niet, iedereen is welkom! Veel mensen, ook van buiten de kerk, zijn op zoek naar zingeving. Verbinding met elkaar kan ons leven rijker maken en ons op nieuwe sporen brengen. Daarom hopen we dat je mensen uit je omgeving uitnodigt. Kerk ben je nooit alleen en gemeenschap ontstaat in ontmoetingen, in het leven delen zoals het op je afkomt.

**'Als nieuw'** is dit jaar het landelijke thema van de PKN en daar sluiten we graag bij aan. Wellicht inspireert deelname aan een van de activiteiten je om de wereld om je heen eens met andere ogen te bekijken. Van harte welkom!

## Praktische informatie

Activiteiten zijn in Het Kruispunt, Harmonielaan 24, tenzij anders vermeld. Bij sommige activiteiten is aanmelden noodzakelijk. Dat staat er dan bij en kan via [kruispuntdoordeweek@hetkruispunt.org](mailto:kruispuntdoordeweek@hetkruispunt.org)

Activiteiten of randvoorwaarden kunnen tussentijds wijzigen. De meest actuele informatie staat steeds op [www.hetkruispunt.org](http://www.hetkruispunt.org)

De werkgroep Kruispunt door de Week bestaat uit Annet Sneep, Niels den Toom en Joshanne Willems. Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Annet Sneep (06-48949025).

## Koffieochtend Kruispunt

Iedere donderdag, 10.00-11.30 uur

Elke donderdagmorgen is Het Kruispunt open voor een kop koffie of thee en is er tijd om elkaar te ontmoeten. Je komt en gaat wanneer je wilt. Iedereen is welkom! Het maakt niet uit of je jong of ouder bent en of je wel of geen lid bent van Het Kruispunt. De koffieochtend betekent een kopje koffie/thee, wat lekkers, gezelligheid en je verhaal kwijt kunnen. Loop vooral een keer binnen en neem gerust iemand mee. (Groot)Ouders met kinderen zijn ook welkom. Er is speelgoed aanwezig. Gastvrouwen zijn: Marian Minnée, Vera Roovers, Corry Veenendaal, Annelies Bruinsma, Mary Scherff, Yolanda Aznar Krastman en Esther Monster



## Seniorencontact

Iedere laatste woensdag van de maand, 10.00-12.00 uur

Het Seniorencontact in het Kruispunt betekent ontmoeting in een informele sfeer. Het programma is gevarieerd. Soms is er een gastspreker en ook gaat de groep een paar keer per jaar samen op stap.

De bijeenkomsten worden steeds door een tweetal mensen voorbereid en uitgevoerd. Meer informatie bij Hans Dijkstra (076-5420157) en Veronica Korver (06-52661606).

## Ontmoetingskring - Aan tafel!

Eens per 6 weken op donderdag, 18.00-20.00 uur

Een groep van 6 tot maximaal 10 gemeenteleden van alle leeftijden komt eens in de zes weken bij iemand thuis bij elkaar. Wij eten samen en praten over dingen die ons bezighouden. De deelnemers zorgen bij toerbeurt, in tweetallen, voor de maaltijd of voor de inhoudelijke voorbereiding. Er wordt rekening gehouden met voorkeuren en praktische mogelijkheden, want niet iedereen kan thuis een grote groep ontvangen. Een enthousiaste deelnemer: "De huiskring is een fijne en veilige setting om te praten én gehoord te worden over onderwerpen en gevoelens die ik niet zo snel met familie en vrienden bespreek. Je leert mensen uit de kerk echt beter kennen, vaak van een verrassende kant door de vragen die zijn voorbereid. Soms geeft de maaltijd zelf in alle ongedwongenheid al een begin voor een gesprek". Kom een keer proeven en laat je verrassen door mooie gesprekken. Informatie bij Josée Veenendaal (06-24728505) en Henny Willemen (06-400408490)

## Het 'Leerhuis Baronie'

Woensdag

6 november, 8 januari, 5 februari en 5 maart, 19.30-21.00 uur

Locatie: De Lucaskerk.

Adres: Tweeschaar 125 Breda

Het leerhuis is afkomstig uit het Jodendom. Rabbijnen en hun leerlingen lezen samen de teksten uit de Torah en discussiëren daar dan over. Dat levert wijsheid op, want ieder draagt de ervaring uit zijn eigen leven aan bij het lezen van de teksten. Zo kan er een antwoord groeien op hedendaagse, eigentijdse vragen. In het Leerhuis Baronie is ds. Piet van Warmenhoven de gespreksleider. Hij was in de jaren negentig predikant van de Gereformeerde kerk van Breda en is inmiddels met emeritaat. Je kunt één, meerdere of alle avonden, deelnemen, als je maar van te voren even

doorgeeft dat je komt i.v.m. het maken van kopieën en de catering. Het Leerhuis Baronie is een initiatief van ds. Ton van Prooijen en ds. Henrieke ten Thije. Zij zullen ook bij de Leerhuisavonden aanwezig zijn. Aanmelden bij: [henrieketenthije@casema.nl](mailto:henrieketenthije@casema.nl) o.v.v. Leerhuis Baronie aanmelding.

## Oecumenische Taizéviering

Woensdag 18 september, 19.00 uur

Deze Taizéviering staat in het teken van de Vredesweek. In de liturgie staat 'een gat in het dak' centraal uit het evangelie van Lucas. Laten we zoeken naar een opening in het dak als de weg versperd lijkt te zijn. Er klinken liederen uit de oecumenische gemeenschap Taizé, gebeden, eenvoudige teksten en er is stilte. Beelden uit Taizé omljsten de viering. De viering wordt samen met de RK parochie georganiseerd en vindt plaats in Het Kruispunt.

## Kruispunt kookt!

Vrijdag 20 september, 11 oktober, 8 november, 17 januari, 14 februari en 14 maart, 18.00-20.00 uur

Elkaar ontmoeten, samen eten en gezelligheid: schuif je ook een keer aan tafel aan? Of heb je zin om jouw (kook)talent in te zetten op deze kookavonden? Iedereen is welkom om een keer, of vaker aan te schuiven! Het maakt niet uit of je jong of ouder bent en of je wel of geen lid bent van Het Kruispunt. We vragen een bijdrage van €5,00 per persoon. Aanmelden (via [kruispuntdoordeweek@hetkruispunt.org](mailto:kruispuntdoordeweek@hetkruispunt.org)) kan uiterlijk de maandag voor de genoemde data.

## Familietafel

Vrijdag 20 september, 1 november, 13 december, vanaf 17.30 uur.

Ongeveer 6 à 7 keer komen jonge gezinnen, met kinderen in de leeftijd tot 13 jaar, samen. De plek van samenkomst rouleert tussen de verschillende deelnemende Bredase kerken. Eerst genieten we samen van een heerlijke maaltijd die door vrijwilligers gemaakt wordt. Daarna gaan de ouders met elkaar in gesprek over geloofsopvoeding van jonge kinderen o.l.v. Thijske Fraanje. De kinderen hebben dan een 'natuur-uur'. Dick de Man of een andere deskundige neemt de kinderen mee in de

wonderen van de natuur (bv. bezoek aan een imker, sterrenkundige, uilenexpert enz.). Je kan ook aan één of enkele avonden deelnemen. Graag een week van te voren aanmelden, dit i.v.m. de maaltijd. Kijk voor meer informatie op de website van PKN Breda.

### Kloosterweekend

**Vrijdag 20 - zondag 22 september**

We zijn welkom in het gastenhuis van de Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot, een oord van ontmoeting. Tussen God en mens, mens en natuur, mens en mens. Gastvrij biedt de abdij plaats aan diegenen die de rust opzoeken, willen bezinnen of geïnspireerd willen worden. Ds. Henrieke ten Thije zal tijdens dit weekend de leiding op zich nemen. Graag opgeven vóór: 6 september (max. 10 deelnemers!)



### Mediteren met de Bijbel

**Donderdag 3 en 31 oktober, 20.00-21.00 uur**

Tijdens deze avonden is er gelegenheid om in de kerk aan te schuiven bij een geleide meditatie bij een Bijbeltekst. Deze vorm van meditatie komt uit de Ignatiaanse traditie en is al 500 jaar oud. De meditatie begint met stil worden, aanwezig zijn in het hier en nu, en ons ontvankelijk maken voor wat God of Jezus ons wil zeggen. We lezen vervolgens een Bijbelgedeelte en proberen onszelf te plaatsen in het verhaal. Welke personen raken ons, door welke woorden worden wij aangeraakt? Enkele vragen zullen ons worden aangereikt, en er zijn stiltes om die te overdenken of om te bidden. Na afloop kunnen we ervoor kiezen om iets ervan te delen of liever niet. De avonden staan los van elkaar, kom wanneer je wilt en neem een Bijbel mee (er staan er ook in de kerk). Henrieke ten Thije, Annet Sneep en Agnes de Ruiters zullen de meditatie begeleiden.

### Gespreksgroep Christelijke Podcasts

**Donderdag 10 oktober, 7 november, 28 november, 20.00 uur**

Welke podcast is jouw favoriet en wat wil je daarvan delen? Na de kennismaking en inventarisatie gaan we met elkaar in gesprek over een podcast die één van de groepsleden heeft aangedragen. Vooraf luisteren we naar een aantal afleveringen. Wat spreekt aan of wat juist niet. Wat doet het luisteren naar de podcasts met je? Eventueel ook los te volgen, informeer dan van tevoren naar het 'huiswerk'. Aanmelden graag vóór 4 oktober.

### Oecumenische Taizéviering

**Woensdag 11 december, 19.00 uur**

Deze Taizéviering staat in het teken van Advent. Taizévieringen kenmerken zich door ruimte voor verstilling en gebed. Er klinken liederen uit de oecumenische gemeenschap Taizé, eenvoudige teksten en er is stilte. Beelden uit Taizé omlijsten de viering. De viering is in Het Kruispunt en wordt samen met de RK parochie georganiseerd.

### Leeskring 'De zin van ziekte'

**Woensdag 17 en 31 januari, 20.00 uur**

Iedereen krijgt vroeg of laat in zijn leven te maken met ziekte. De ene ziekte heeft meer impact dan de andere en bij ieder mens uit het zich ook verschillend. Vaak laat het je opnieuw nadenken over je leven. Wat is op dit moment belangrijk in mijn leven? Wie ben ik nu mijn leven zo verandert? Waar is God? In deze leeskring staan we stil bij 'de zin van ziekte'. We lezen samen (fragmenten) uit het gelijknamige boek van Alain Verheij, waarna we ervaringen en gedachten kunnen delen. Of je nu zelf ziek bent of niet, je bent welkom om aan te sluiten. Het enige wat we vragen is een open oor voor elkaar en interesse in het onderwerp. Aanmelden vóór 5 januari, boek graag zelf bestellen. Meer informatie bij Niels den Toom (06-19663873).

### Oecumenische Taizéviering

**Woensdag 22 januari, 19.00 uur**

De Week van gebed voor eenheid van christenen is dit jaar in de week van 19 t/m 26 januari. Het thema is: Ja, ik geloof! Er wordt gebeden aan de hand van Johannes 11 vers 17-27. De Taizéviering in Het Kruispunt, met de

kenmerkende oecumenische liederen, gebeden, teksten en beelden, sluit hierbij aan. De viering wordt samen met de RK parochie georganiseerd.

### Filmavond: I Am the River, the River Is Me

**Donderdag 20 februari, 20.00 uur  
inloop vanaf 19.30 uur**

De Whanganui Rivier in Aotearoa/Nieuw Zeeland kreeg in 2017 als eerste rivier ter wereld dezelfde rechten als de mens. Dit was het resultaat van een ruim 150 jaar lange juridische strijd van de Maori, die de rivier zien als hun voorouders, als een onverdeelbaar en spiritueel wezen. Ned Tapa, de Maori voogd van de rivier, neemt de filmmakers, internationale watervertegenwoordigers en activisten mee op een vijfdaagse kanotocht op de indrukwekkende rivier. Terwijl rivier en reizigers organisch samen stromen, is er zowel lichtheid, humor, als ruimte voor heling van de echo's van het koloniale verleden. Deze film is een oproep om waardesystemen ten aanzien van natuur en gemeenschap te herzien in het belang van al het toekomstig leven op aarde.

### Museumbezoek

**Zondag 23 februari, 12.00 uur**

Bezoek aan de prachtige Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. Al van verre zie je de hoogste toren in het Nederlands taalgebied, 125 m hoog. Dichterbij raak je onder de indruk van de gotische bouwkunst. Het interieur biedt onder meer schilderijen van Peter Paul Rubens, gebrandschilderde ramen, een groot orgel en houtsnijwerk in het koorgestoelte. Ik hoop een gids te reserveren voor een rondleiding van 90 minuten om 15.00 uur. Na de koffie vertrekken we met eigen vervoer. We nemen ons eigen brood mee. Parkeren kan op P&R Merksem, vandaar is het 20 minuten met het OV. Als we willen kunnen we de vespersdienst om 17 uur bijwonen. De kosten zijn (prijzen 2024): Entree: €10,- pp voor 60+ (12,50 voor jongere mensen, gratis voor 18-); tram €5,- pp retour en voorts gezamenlijk gedeelde kosten voor de gids €95,- en de autokosten (brandstof en €1,- parkeren). Graag opgave vóór 1 februari bij Agnes de Ruiters, [amderuiter@hetnet.nl](mailto:amderuiter@hetnet.nl), onder vermelding of je eventueel kan rijden, en zo ja met hoeveel passagiers.

### Ecologisch Bijbel lezen

**Woensdag 19 maart, 20.00 uur**

Er zijn tal van manieren waarop we de Bijbel kunnen lezen. De vraag die onze begeleider van de avond, ds. Jos van den Hout, fascineert is: Is het mogelijk om de eerste hoofdstukken van Genesis te lezen vanuit een ander perspectief? Is het mogelijk om de Bijbel te lezen met het oog op de relatie van de mens tot de omringende natuur? Welke onbekende wereld ligt er dan verscholen achter de eerste hoofdstukken van de Bijbel? Worstelden ze in de oertijd ook al met milieuproblemen? Wat betekent dat voor onze manier van Bijbel lezen? Het boek van Peter Frankopan 'Transformatie van de aarde' gebruikt Jos als leidraad. (Dit boek hoef je niet aan te schaffen!) Aanmelden voor 12 maart

### Jeugdactiviteiten september 2024-juli 2025

**Bomvol energie** staan de begeleiders van het jeugdwerk weer klaar om in het komend kerkelijk jaar kinderen actief te betrekken bij diverse activiteiten in en rond het Kruispunt.

De **jeugdkerk** is afgelopen jaar voortvarend van start gegaan. En ook dit jaar komt de jeugd, vanaf groep 7 t/m onderbouw middelbare school, om de ca. 4 weken bij elkaar om te praten over geloof en hun belevingswereld. Informatie over de bijeenkomsten staat in de jeugdkerkapp. Stuur een bericht naar Geke van der Ven (06-23603343) om te worden toegevoegd.

Komend jaar willen we op Witte Donderdag **the Passion** op groot scherm in de kerk kijken. Dat is niet alleen voor de jeugd, iedereen is hier welkom van jong tot ouder. En wellicht worden er nog meer van deze activiteiten gepland bij voldoende animo.

Wij kijken dit jaar ook naar een **breder samenwerking tussen kerken** in de regio om activiteiten samen te organiseren. Ideeën worden eind augustus 2024 besproken en meer activiteiten worden daarna gepland.

Wil jij dus niets missen?

Stuur een berichtje naar Geke van der Ven via Whatsapp (06-23603343) of via e-mail [jeugdouders@hetkruispunt.org](mailto:jeugdouders@hetkruispunt.org) en je wordt op de hoogte gehouden.